

Föreläsning för elever i åk. 8 och 9

“Tillsammans kan vi arbeta för ett drogfritt samhälle”

Både elever och vårdnadshavare har efterfrågat mer information om droger. Nu har vi möjlighet att erbjuda en föreläsning med Carl Strömfelt under kvällstid. Carl är sedan tidigare en uppskattad föreläsare på flera skolor i Sollentuna.

Tisdagen den 25 april har vi en kvällsföreläsning kl.18.30-20.30 i skolans aula för elever i åk 8 och 9 tillsammans med sina vårdnadshavare. Föreläsningen är obligatorisk för elever i åk 8 och 9. Dagen efter pratar Carl enskilt med varje klass.

Ni elever kommer att få kompensationsledigt en eftermiddag vid ett senare tillfälle under terminen.

Calle presenterar sig och sitt jobb i skolorna så här:

“Mitt namn är Carl Strömfelt - uppväxt i de flotta kvarteren på Lidingö, mor alkoholist, far jägmästare och adliga! Familjedevisen: ensam är stark, själv är bästa dräng och visa dig aldrig svag "utåt..." Då kan folk ta tabbe på dig...

Att växa upp i en förljugen värld gör vi alla till mans av olika anledningar - alla familjer och konstellationer av människor vill ofta påskina en fasad av styrka, enighet, lojalitet, familjen först & avsaknad av tillkortakommanden eller som det heter på fackspråk: vi är funktionella - inte dysfunktionella...

Och visst finns undantagen som bekräftar reglerna och dessa ska vi inte bortse ifrån. De är ju dem vi eftersträvar att få tillhöra eller på annat sätt ha att göra med. Det är det som kallas "friskt!"

Som barn byggde jag upp en syn på föräldrar, förebilder, vuxna, ungdomar och unga vuxna som var skev och som hade en total brist på tillit. Jag gick min egen väg - utan vuxenvärldens guidning för jag litade inte på nån. Kan man inte lita på sin förälder - vem kan man då lita på!?

Och utan sunda förebilder sökte jag mig till de miljöer jag kände igen - de destruktiva! Men så uppfattade jag dem inte själv förstås. Alla dricker ju - och jag vill ju vara som alla andra! Och som om det inte var tillräckligt kom drogerna in i mitt liv...bara testa...först cannabisen...Men jag är inte som alla andra! Jag är en missbrukarpersonlighet. Konsensus: Det jag föraktade - det blev jag!

Kom och hör min historia - med nyanser och perspektiv! Vi pratar om vägar bort från självförakt och att våga vara ärlig mot sig själv. Du kommer garanterat bli berörd! :-)

Välkommen!

Ase Møllerstedt

Rektor